



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah, 4-de Rie-oes-Sanie 1434

Djoemah 15-02-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN SAHEB

HEILIGE PROFEET MOHAMMAD *Vrede zij met Hem IS ZEER ZEKER IN LEVEN*

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

"Waarlijk, het is een grote gunst jegens de Moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit het midden van hen zelf zond, die aan hen Zijn tekenen voordraagt en hen reinigt, en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij vóórdien zeker in duidelijk dwaling verkeerden". (Soerah 3 Ali Imran, vers 164.)

1* Alle lof is voor Allah, de Genadevolle. Vandaag is de 4-de Rabie-oes-Sanie en wij zijn Allah, de Genadevolle dankbaar en gelukkig om in Djame Masdjied Taibah de Djoemah Namaaz te lezen. De maand Rabie-oel-Awwal, de maand van de Zegenrijke Viering van "Ied Meladoennabie"- Geboorte van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem, is nu dit jaar voorbij.

Wij Moesliems Ahle Sunnat waldjam'at zullen deze zegenrijke Viering Insha Allah volgend jaar en daarna tot en met de Qajamat blijven organiseren en vieren, omdat wij van Hem houden.

2* Allah, de Genadevolle heeft de mens met liefde ontelbare prachtige en zegenrijke gunsten geschonken om hun leven rein en gelukkig te leiden, maar heeft nimmer gezegd, dat Hij de mens deze gunsten heeft geschonken. De Heilige Koran verbiedt ons ook, dat wij niet moeten praten of doorvertellen wanneer wij goede gunsten gedaan hebben of voor iemand iets gedaan hebben; de zegeningen van Allah, die je anders zou krijgen, zullen jou niet toekomen. Allah, de Genadevolle heeft onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem voor ons gezonden en Hij heeft duidelijk gezegd in Soerah 3 Ali Imran vers 164, dat Hij ons een gunst gedaan heeft om voor ons een Boodschapper sturen. Deze Boodschapper, die in leven is, zal ons begeleiden en helpen tot de "Qajamat" en ook daarna.

3* Om het bovenstaande goed te begrijpen, moeten wij het volgende weten: In gegeven of gedane gunsten zijn er 3 elementen aanwezig, nl.

a*- een gever, b*- een ontvanger en c*- het cadeau of gunst, dat gegeven of gedaan wordt.

Wij moeten ook weten, dat wanneer de gever de gunst of cadeau terugvordert of terugneemt, dan kan de gever niet meer zeggen, dat hij een gunst gedaan of cadeau gegeven heeft.

Omdat Allah, de Genadevolle de gegeven gunst, onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem niet teruggeroepen of teruggenomen heeft, is het dan zeker duidelijk, dat de gegeven gunst bij ons aanwezig is en kunnen wij concluderen, dat onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bij ons aanwezig is, in leven is en ons begeleidt en ondersteunt.

De Koranische tekst, die wij iedere keer opzeggen: "La ielaha iellallahoe Moehammadoeer-Rasoeloellah" betekent letterlijk : Er is geen God, behalve Allah, Mohammad is Rasoelallah. Het woord "is" vertegenwoordigt de tegenwoordige tijd, dus nu. Volgens deze tekst van de Heilige Koran kunnen wij ook concluderen, dat onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem met ons is en dus in leven is en ons begeleidt.

4* Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat Hij zal heengaan.

Dus Zijn "Roeh"-geest zal weggehaald worden. Toen Hij heengegaan was, is Zijn "Roeh"-geest inderdaad weggehaald, maar Allah, de Genadevolle heeft direct daarna Hem een leven, nl. "Hayate Hakikie" gegeven, waardoor Hij verder kan leven.

5* Laten wij proberen de woorden "Hayat"- leven en "Mawt"- dood te analyseren om deze woorden beter te kunnen begrijpen

Wij onderscheiden 2 soorten "Hayats", nl. A* "Hayate Hakikie" en B* "Hayate Adie" en dus ook 2 soorten "Mawts": nl. "Mawte Hakikie" en "Mawte Adie".

"Hayate Hakikie" wil zeggen, dat een lichaam, voorwerp, materiaal, een plant, die wel of geen "Roeh"- geest heeft, maar met de Wil van Allah, de Genadevolle kan deze wel praten, lachen, huilen, zich verplaatsen en een leven vertonen. "Hayate Adie" daarentegen betekent, dat het lichaam een "Roeh"-geest heeft, dat leeft, beweegt, eet, lacht en handelt, zoals wij mensen.

Hetzelfde geldt dus voor "Mawte Hakikie", hetgeen betekent, dat er wel of geen "Roeh"-geest aanwezig is, maar met de wil van Allah, de Genadevolle vertoont deze dode lichaam, steen, materiaal of berg geen leven en kan dus niet bewegen, praten, lachen of handelen.

"Mawte Adie" betekent, dat er wel een "Roeh"- geest in het lichaam aanwezig is geweest en de "Roeh"-geest is weggehaald en het lichaam zonder "Roeh"-geest is en vertoont geen leven meer en kan dus niet bewegen, luisteren, zich verplaatsen, nadenken en handelen.

6* Ook is overgeleverd over 3 Heilige broers, Mas'oad Ibne Hiraz, Rabie Ibne Hiraz.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

W.Bontekoestraat 84

1335 NJ Almere

☎: 036-5351731

☎: 06 21288268

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 4-de Rabie-oes-Sanie 1434

Djoemah 15-02-2013

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN SAHEB

en Raf'ie Ibne Hiraz Radijallahoe Anhoem, die regelmatig achter Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe Namaaz lazen. Deze Heiligen hebben nooit in hun leven gelachen, omdat zij niet wisten of zij in "Djannat"- Paradijs of "Djahannam"- Hel zouden terecht komen.

De oudere broer, die gezworen had, dat hij nooit zou lachen totdat hij wist of hij in het Paradijs zou komen, was eerst overleden. Hij lachte openhartig en was erg blij tijdens de "Ghoesl"-wassing, omdat hij zijn plaats in Djannat gezien had. De 2 andere Heiligen, die daarna heengegaan waren en "Ghoesl" werd gegeven, spraken en lachten openhartig tijdens de "Ghoesl"-wassing. Zij spraken over Medina Sharief, Djannat en hun plaats in Djannat.

Uit het bovenstaande kunnen wij concluderen, dat na het heengaan, Allah, de Genadevolle hun weer een leven gaf en zij alle handelingen, zoals praten en lachen normaal konden uitvoeren.

7* Verder in een andere overlevering wordt verhaald over de Quraish leider Aboe Djahal, die

"Kafier"- ongelovig is. Hij bezocht de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en zei:

O Moehammad, je zegt, dat je Profeet bent; als jij werkelijk Profeet bent, vertelt u mij dan wat ik in mijn vuist heb. Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem reageerde hierop en zei: Wil jij van mij weten, wat je in je vuist hebt of zal de inhoud van je vuist vertellen wie ik ben. De slechte Aboe Djahal antwoorde hierop: dat is nog beter. Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem keek naar de vuist en met de Wil van Allah, de Genadevolle spraken de steentjes en zeiden: "Laa ielaha iellallahoe Moehammadoe-Rasoelallah"., hetgeen betekent: Er is geen God behalve Allah, Moehammad is zijn Profeet en zeiden verder: "Asjhadoe alla ielaha iellallahoe wa asjhadoe anna Moehammadan Abedoehoe wa Rasoeloeh", hetgeen betekent: Ik getuig dat er geen God is behalve Allah en ik getuig dat Moehammad zijn Dienaar en zijn Profeet is.

Wij kunnen hieruit concluderen, dat de steentjes met de Wil van Allah, de Genadevolle een leven kregen, nl. "Hayate Hakikie" kregen en konden daardoor praten en getuigen.

8* Een andere overlevering vertelt ons, dat in "Masdjiede Nabawie" onze Heilige Profeet Moehammad Vrede zij met Hem in de beginjaren de "Goetbah"- lezingen gaf en steunde aan een dadelboom stam. Later werd deze vervangen door een "Member"- preekstoel. Tijdens de eerste preek op de "Member" hoorden de "Sahaba-e-Kiram"- metgezellen de dadelboom stam huilen als een jonge kameel en onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem liep naar de huilende stam en vroeg: Waarom huil je? Deze stam gaf antwoord en zei snikkend. Een lange tijd was ik erg dichtbij U, heel vaak stond U naast mij en U steunde uw Heilige Lichaam aan mij. Ik voelde Uw Verhevenheid en Zaligheid. Deze Gunst is nu mij ontnomen en ik ben erg verdrietig. Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem sprak met hem met tederheid en de huilende stam begon te glimlachen. Allah, de Genadevolle gaf hem een leven, nl. "Hayate Hakikie", waardoor hij kon huilen, luisteren, nadenken en dan glimlachen.

9* Ook lezen wij in de Heilige Koran "Wama arsalnaka iellaa Rahmatalliel 'aalamien". hetgeen betekent: "En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden".

(Soerah Al Ambiya 21, vers 107). "Aalamien" betekent voor iedereen tot en met de Dag des Oordeels.

10* In de Heilige Koran lezen wij verder: "Koelloe nafsien dza-iekatoel-mawt", hetgeen betekent: iedere ziel zal de dood proeven. Dus ook onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft de dood geproefd en Zijn Heilige "Roeh" – geest is weggehaald. Maar Allah, de Genadevolle heeft direct daarna Hem een leven "Hayate Hakikie" gegeven.

11* In een andere overlevering wordt verteld, dat onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem tijdens Zijn "Ghoesl"- Wassing en Aankleding het volgende duidelijk citeerde:

"Rabbie habelie oemmatie, Rabbie habelie oemmatie". Wij kunnen hieruit duidelijk begrijpen, dat onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem weer een leven, "Hayate Hakikie" kreeg. Hij leeft nu precies zoals Hij met de "Sahaba-e-Kiram"- metgezellen leefde en Hij zal precies zo tot de Dag des Oordeels en ook daarna leven, ons helpen en begeleiden.

Wij lezen vaak deze tekst van Ala Hazrat Radijallahoe Anhoe: "Toe zienda hai Walla, toe zienda hai Walla. Mere tjesme alam se tjhoep djane wale. Toe zienda hai Walla, toe zienda hai Walla"

Moge Allah, de Genadevolle en zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons wijsheid schenken en ons leiden op het rechte pad, de weg van Moesliems Ahle Sunnat waldjama'at Amien, tsoemma Amien !

Wassallam Alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

W. Bontekoestraat 84

1335 NJ Almere

☎: 036-5351731

☎: 06 21288268

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85