



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 20-ste Rabie-oel-Awwal 1434

Djoemah 01-02-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQUR RAHMAN SAHEB

Ied Meladoennabie-Geboorte-dag van Heilige Profeet MOHAMMAD *Vrede zij met Hem*

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de Moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit het midden van hen zelf zond, die aan hen Zijn tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij vóórdien zeker in duidelijke dwaling verkeerde" Soerah 3:164.

1* Alle lof is voor Allah, de Verhevene, die ons vandaag weer de kans heeft geschonken om in Djame Masdjed Taibah de Djoemah Namaaz te lezen. Wij zijn Momiens en verlangen ernaar de Djannat-Paradijs te kunnen betreden en wensen, dat Allah, de Verhevene ons zal beschermen tegen de hellevuur van Djahannam. Moge onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons begeleiden om ons leven als Momien te leiden. Wij zijn volgelingen van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem en wij moeten alles weten over de Geboorte en komst van onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem. Wij raden u aan om de Heilige Koraan te bestuderen om de zegeningen en gelukzaligheid beter te begrijpen.

2* Zijn Geboorte is de allergrootste gunst van Allah, de Verhevene. Zijn gedrag is een perfecte manier om gelukzalig te kunnen leven. De gehele wereld, maar vooral de Moesliem gemeenschap profiteert van zijn boodschap. De schoonheid en de bloemen met hun geuren verspreid op de aarde is het resultaat van de komst van onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem. De wereld zonder de Geboorte en komst van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem zou erg barbaars zijn en het leven op de aarde zou vernietigend zijn. Armen, zieken, bejaarden, dames, vooral onze moeders, zusters en kleine meisjes zijn gered door de Geboorte van onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem.

3* Als wij de geschiedenis raadplegen, dan leren wij het volgende:

a* Ongeveer 140.000 wrede, barbaarse en ongeschoolde mensen werden perfecte Momiens.

Pas geboren meisjes, zieken, bejaarden, moeders en zusters zijn gered en bevrijd uit de klauwen van onderdrukkers en wrede mensen.

b* De mensen weten nu wat goed gedrag is en de Momiens hebben deze levenscode geaccepteerd en zij leven nu daar ook naar.

c* De Momiens leven georganiseerd, vredig en hebben weinig last van allerlei wereldse problemen. Zij zijn betrouwbaar, eerlijk, respectvol, stellen vertrouwen in Allah, de Verhevene en zijn Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem en zij zijn behulpzaam. Alles wat zij doen, is omdat hun Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem het zo gedaan heeft.

d* Vele Heiligen, zoals Imam Abu Hanifa, Abu Dawoed, Imam Tirmizi, Imam Boogarje, Imam Hambal, Sjeikh Abdoel Qadir Jilani, Gaadja Adjmer Radijallahoe Anhoem en vele Islam geleerden, filosofen zijn ontstaan om de mensen te helpen. Deze heiligen hebben vele duizenden studies over de heilige Koraan en Ahadiets-Overleveringen gemaakt en boeken geschreven om de wereld bevolking op weg te helpen.

e* Er was een tijd, dat wanneer Hazrat Suleiman-e-Azam door Europa reisde de kerken hun klokken-luiden stopten uit respect voor Islam. Deze houding en acceptatie zijn door allerlei afgunsten, angst voor ontwikkeling en bloei van Islam veranderd

4* De westerse maatschappij heeft vele technologische en andere wereldse ontwikkelingen van de Moesliem gemeenschap overgenomen en verder ontwikkeld. Zij hebben deze kennis verder ontwikkeld en maatschappijen en gemeenschappen gesticht, maar hun gedrag en innerlijke ontwikkeling zijn tekort geschoten. De harten en geesten van deze mensen kunnen geen vrede en rust vinden. Zij blijven onrustig en verlangen naar vrede en rust. De oplossing van deze problemen ligt in ons geloof de Islam, de Heilige Koraan en Ahadiets.

5*. Onze Eregast Maulana heeft ons gefeliciteerd met Ied Meladoennabie Vrede zij met Hem. Hij heeft ons geadviseerd om er op te letten, dat onze kinderen door de druk, glitter en andere aantrekkelijke taferelen van deze maatschappij niet afdwalen. Zonder ons geloof zullen zij de verliezenden zijn. Wij moeten deze jongeren naast de normale scholen ook de Islam onderwijzen. Nog beter is dat zij eerst het geloof Islam, de Heilige Koraan leren en dan de wereldse opleidingen genieten. Op deze manier zullen zij als perfecte Moesliems hun leven kunnen leiden. Moge Allah, de Barmhartige ons beschermen van de wereldse glitter van deze maatschappij en ons helpen om als Moesliems Ahle Sunnat waldjama'at ons leven te leiden

Amien tsoemma Amien !!! Wassalam alaikoem waRahmatoellahie

*Namens het Bestuur
M.J.Gaffar*

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

W.Bontekoestraat 84

1335 NJ Almere

☎: 036-5351731

☎: 06 21288268

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85