



# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

## Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 13-de Raboe-oel-Awwal 1434

Djoemah 25-01-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**EERWAARDE HAFIZ-O-QARI MAULANA MUFTI SYED YAZDANI MIAN SAHEB QIBLA.**

**Liefde, Respect en Gehoorzaamheid aan ALLAH, de Barmhartige en zijn Heilige**

**Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem**

*Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.*

*O gij die gelooft, geeft direct gehoor aan de roep van Allah en zijn Boodschapper, wanneer de Boodschapper u tot datgene roept, wat u leven zal geven. (Soerah Anfaal-8, vers 24)*

Laten wij eerst uit liefde voor onze Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem Doeroed Sharief lezen op zo'n manier dat wij op bezoek zijn bij Hem en dat onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem naar ons luistert: "Salli alaa Mohammadien. Salla alaa Nabiejénaa. Salli alaa Mohammadien. Salla alaa Sjafie-jé-naa", Salli alaa Mohammadien Salla alaa Nabiejénaa".

1\* Alle lof is voor Allah, de Verhevene, die ons vandaag de kans heeft geschonken om in Djame Masdjied Taibah de Djoemah Namaaz te lezen. Ik ben erg trots, blij en dankbaar aan Allah, de Barmhartige om hier bij u aanwezig te zijn om samen met u Ied Meladoennabie Geboortedag van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem te vieren.

2\* Zoals wij weten leest alles op de werelden "Tasbieh van Allah"- "Allahoe", "Alhamdoe Liellah", "Soebhan Allah", etc. Wij lezen ook "Tasbieh van Allah" en Namaaz; al deze handelingen zijn "Ibadats"- aanbidding van Allah, de Barmhartige.

Wij doen deze handelingen in navolging van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem. Wij gaan naar de Masdjied om Namaaz te lezen omdat Hij dit ook heeft gedaan. Wij gebruiken "attar"-parfum nadat wij rein zijn en "ghoesl"-bad genomen hebben in navolging van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem. Wij lezen Namaaz zoals onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem het gelezen heeft. Deze levenshouding hebben wij overgenomen van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem uit liefde, respect, eer voor en gehoorzaamheid aan Hem. Alleen dan zijn deze handelingen "Ibadat"-aanbidding van Allah, de Verhevene en zegenrijk.

3\* Allah, de Verhevene heeft ons vele opdrachten gegeven en verplichtingen opgelegd. Namaaz lezen is verplicht en zeer belangrijk; op de "Mehsjer-dag"-Dag des Oordeels zal eerst over onze Namaaz gevraagd worden. Het wordt over het algemeen gezegd: "Namaaz is Meradjoen-Mominien". Allah, de Verhevene heeft ons op vele plaatsen in de Heilige Koraan opgedragen om Namaaz te lezen. Wij moeten Namaaz lezen zoals onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem deze voorgedaan heeft. In staande houding- "Qajaam", gebogen houding- "Roekoe", een houding met onze voorhoofd en neus op de vloer - "Siedjedah" en de zittende houding- "Djalsah". Al deze handelingen hebben wij geleerd van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem en wij moeten deze lezen uit liefde, respect voor en gehoorzaamheid aan onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem, anders is deze Namaaz niet compleet.

4\* In een overlevering is doorgegeven, dat Hazrat Oebaj Aboe Kaab Radijallahoe Anhoe tijdens het lezen van Namaaz werd geroepen door de Heilige Profeet Vrede zij met Hem; Hij heeft eerst de Namaaz afgerond en zich daarna gemeld bij de Heilige Profeet Vrede zij met Hem. Deze vroeg aan de Sahabi Radijallahoe Anhoe waarom hij geen gehoor gaf aan zijn oproep. Hazrat Oebaj Aboe Kaab Radijallahoe Anhoe zei, dat hij Namaaz las en daardoor niet direct kon komen.

Onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem zei hierop: "Heb jij de woorden van Allah, de Verhevene in de Heilige koraan niet begrepen, dat wanneer ik je roep, je direct moet komen. Ook tijdens de Namaaz zal je de Namaaz moeten onderbreken en naar mij toe komen. Mijn opdrachten en boodschappen moeten eerst uitgevoerd worden en dan de Namaaz afronden.

Wij moeten hieruit begrijpen, dat Namaaz "Ibadat" is en gehoor geven aan de oproep en opdrachten uitvoeren van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem een grotere "Ibadat" is.

Uit dit voorval kunnen wij concluderen, dat de oproep onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem door de Sahabi Radijallahoe Anhoe gehoord was en hij gedacht heeft om zijn Namaaz eerst af te ronden en dan gehoor geven aan de oproep. Hierdoor was zijn Namaaz nog steeds geldig.

5\* Ook weten wij, dat het kind Imam Hussain Radijallahoe Anhoe tijdens het spelen op de Heilige hals en rug van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem ging zitten, terwijl Hij in "Siedjedah" was. Onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem heeft de "Siedjedah" daardoor ontzettend lang gemaakt. Het kind werd niet weggeduwd, maar Hij stapte uit en onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem

### De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

W. Bontekoestraat 84

1335 NJ Almere

☎: 036-5351731

☎: 06 21288268

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

### BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad

Sallallahoe Alaihi

Wassallam heeft

gezegd: " Allah

heeft Namaaz in zijn

oneindige goedheid

aan de mens

gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met

de rechte weg, die

leidt naar voorspoed

en geluk". Namaaz is

een cadeau, dat Allah

voor de Mominien

gestuurd heeft

tijdens Meeradj-un-

Nabie Sallallahu Alaihi

Wassallam. Wardeer

dit Heilige cadeau

van Allah Azza wa

Djalla en lees Namaaz

en verwerf voorspoed

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

**STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND**

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

*Djoemah 13-de Rabie-oel-Awwal 1434**Djoemah 25-01-2013*

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**EERWAARDE HAFIZ-O-QARI MAULANA MUFTI SYED YAZDANI MIAN SAHEB QIBLA**

heeft daarna de Namaaz afgerond. In al deze voorvallen is de gedachte tijdens de Namaaz afgeleid, maar de Namaaz was nog steeds geldig .

6\* In een andere overlevering wordt verhaald, dat onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* op de schoot van Hazrat *Ali Radijallahoe Anhoe* lag te rusten, terwijl de Asr Namaaz tijd verliep. Deze Sahabi *Radijallahoe Anhoe* heeft uit respect en liefde niet gestoord en de Heilige profeet *Vrede zij met Hem* niet wakker gemaakt. Na de zonsondergang werd onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* wakker en vroeg of Hij de Asr Namaaz heeft gelezen. Hazrat *Ali Radijallahoe Anhoe* antwoorde hierop, dat Hij nog niet gelezen heeft. Onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* heeft de zon teruggeroepen en Hazrat *Ali Radijallahoe Anhoe* gevraagd om zijn Asr Namaaz te lezen. Uit al deze voorvallen blijken, dat Namaaz "Ibadat" is, maar respect en liefde tonen aan onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* is ook een uitermate zegenrijke "Ibadat".

Sommige ondeskundige mensen zeggen onterecht, dat wanneer onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* tijdens de Namaaz in onze gedachte komt, deze Namaaz dan niet geldig is. Dit zijn domme misleidende uitspraken.

7\* Ook moeten wij realiseren dat Sjaitaan-de duivel ons constant lastig valt, en zelfs in onze Namaaz probeert ons te misleiden. Terwijl wij geconcentreerd streven om de Namaaz aandachtig te lezen, worden onze gedachten beïnvloed door allerlei andere zaken. Wij kunnen moeilijk onze gedachte op het lezen van de Namaaz concentreren.

Een groot geleerde gaf hierop antwoord, dat wij constant deze misleidende gedachten moeten afslaan en de Namaaz zonder aarzeling moeten afronden. Als voorbeeld zei de heilige als wij zitten te eten en we worden lastig gevallen door vliegen, die op het eten neerdalen, dan waaien wij deze weg en de maaltijd wordt opgegeten en niet weggegooid.

8\* In een overlevering wordt verhaald, dat een persoon zijn belangrijke goederen had verlegd en deed veel moeite om deze terug te vinden. Hij vroeg aan *Imam Abu Hanifa Radijallahoe Anhoe* om hulp. Deze heilige adviseerde hem om na Iesha Namaaz de gehele nacht tot Fadjr Namaaz steeds in 2 raka'ats Nafil Namaaz te lezen. Allah, de Barmhartige zal jou dan helpen. Op het moment, dat hij de 1-ste raka'at gelezen had, kwam hij op de gedachte waar zijn spullen lagen en hij stopte na de 2-de raka'at. De volgende ochtend ontmoette hij de Imam en vertelde dat zijn spullen gevonden zijn en hij wist het direct na de 1-ste raka'at. De Heilige Imam adviseerde hem om de volgende keer de afgesproken periode de Namaaz af te ronden. Een andere persoon, die er bij stond vroeg aan de Imam hoe hij op dit advies kwam. De Heilige Imam zei, dat onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* heeft verteld, dat wanneer je Namaaz leest vele oude vergeten zaken weer in onze gedachte naar boven komen. Hoe langer wij lezen, des te meer oudere herinneringen naar boven komen.

9\* Wij moeten tevens weten, dat bij het lezen van Namaaz de volgende regels gelden

a\* In Siedjah moeten wij ervoor zorgen dat de onderkant van 1 teen van de voeten de grond raakt, hetgeen verplicht is; overigens is het gewenst dat de onderkant van alle 10 tenen de grond raken.

b\* In Roekoe moeten wij ervoor zorgen, dat hoofd en rug op een lijn en horizontaal gehouden worden.

c\* In staande houding beginnen wij de Namaaz te lezen en bij het opzeggen van "Allahoe Akbar" worden de handen omhoog gebracht en de duimen moeten de achterkant van de oorlellen raken. Bij de dames worden de duimen tot de oorhoogte gebracht.

Ook zullen wij erop toezien, dat de linkerhand door de rechterhand vastgehouden wordt en deze moeten onder de navel gehouden worden. Ook zullen wij erop toezien, dat het vasthouden van de linkerhand zodanig is dat slechts 3 vingers vastgehouden worden. De duim moet vrij zijn en omhoog wijzen, terwijl de pinkvinger ook vrij moet zijn. Door deze houding zullen de vingers "Allahoe" teken vormen.

Liefde, respect, eer en gehoorzaamheid aan onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* is de aller belangrijkste voorwaarde om onze Imaan-geloof te waarborgen en onze "Ibadat" geldig te maken. Moge Allah, de Barmhartige ons beschermen tegen misleidende uitspraken en ons op het rechte pad, de weg van *Moesliems Ahle Sunnat waldjama'at* leiden. Amien, tsoemma Amien !!

Wassallam Alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh.

Namens het Bestuur  
*Hadjie M. Junus Gaffar*



**De trots van Ahle  
 Sunnat Wal  
 Djam'at**

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

W.Bontekoestraat 84

1335 NJ Almere

☎: 036-5351731

☎: 06 21288268

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

51.99.27.171

**BouwTAIBAH uit  
 liefde voor Allah.  
 Onze Heilige Profeet  
 Mohammad  
 Sallallahoe Alaihie  
 Wassallam heeft  
 gezegd: " Allah  
 heeft Namaaz in zijn  
 oneindige goedheid  
 aan de mens  
 gegeven; Namaaz wat  
 te vergelijken is met  
 de rechte weg, die  
 leidt naar voorspoed  
 en geluk". Namaaz is  
 een cadeau, dat Allah  
 voor de Momien  
 gestuurd heeft  
 tijdens Meeradj-un-  
 Nabis Sallallahu Alaihi  
 Wassallam. Wardeer  
 dit Heilige cadeau  
 van Allah Azza wa  
 Djalla en lees Namaaz  
 en verwerf voorspoed**