



Djoemah 21-ste SAFAR 1434

Djoemah 04-01-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN SAHEB**"Qajamat", einde der werelden en "Maidane-Mehsjer", Dag des Oordeels. Deel 3***Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.*

"De angstaanjagende; wat is de angstaanjagende? ; en wat weet u ervan wat de angstaanjagende is? De dag waarop de mensen als vlinders verstrooid zullen zijn; en de bergen als losgemaakte wol zullen zijn. Dan, hij wiens gewichten zwaar zullen wegen; die zal in wel aangenaam levensgenot zijn. Maar wiens gewicht licht zijn; zijn verblijfplaats zal de afgrond zijn. En wat weet u ervan wat de afgrond is? Het is een laaiend vuur". (Soerah 101 vers 1-10)

1* Alle lof is voor Allah, de Verhevene, die ons vandaag de kans heeft geschonken om in Djame Masdjid Taibah de Djoemah Namaaz te lezen. Wij zijn Momiens en verlangen ernaar de Djannat- Paradijs te kunnen betreden en wensen, dat Allah, de Verhevene ons zal beschermen tegen de hellevuur van Djahannam. Moge onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons begeleiden om gemakkelijk over de "Poel Shiraat"-brug Djannat te bereiken. Wij zijn Momiens en volgelingen van onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem en wij moeten alles weten over de "Qajamat", die zeer zeker zal komen; één dag van "Qajamat" zal zeer lang zijn en wel als 50.000 tegenwoordige jaren. Daarom hebben wij nu in 3 Djoema's erover gesproken.

Wij raden u aan om de Heilige Koraan hoofdstuk 29 en 30 te bestuderen om de hoofdstukken van de "Qajamat" beter te begrijpen.

2* Wij moeten ons realiseren, dat "Qajamat" erg angstaanjagende momenten zal hebben; deze zijn niet alleen om ons bang te maken, maar ook om ons na te laten denken wat ons te wachten staat nadat wij deze wereld hebben verlaten en in het graf liggen.

3* De "Poel Shiraat"-brug is de enige weg naar "Djannat-Paradijs en onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zal de eerste zijn, die de oversteek zal maken; daarna zullen de Abdaals, Awlija's en andere Heiligen bliksemsnel erover heen gaan. Velen zullen snel lopend en anderen langzaam kruipend erover heen gaan en Djannat bereiken .

Onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem zal bij de brug staan en voor ons Doe'a vragen. "Rabbie Salliem, Rabbie Salliem"- O, mijn Allah. Laat mijn volgelingen gemakkelijk over "Poel Shirat"-brug Djannat bereiken. De slechte mensen, Kafiers-atheïsten, Moenafiqiens-afvalligen en mensen, die geen respect en liefde hebben voor onze Heilige Profeet Vrede zij met Hem zullen niet over de brug kunnen lopen en in de laaiende vuur van Djahannam vallen. Zij zullen het Paradijs niet bereiken.

4* Vermeldingswaard is, dat de Momiens het boek van hun goede en slechte daden in de rechterhand zullen krijgen, terwijl de Kafiers en Moenafiqiens en slechte mensen dit in de linkerhand zullen ontvangen. In deze boeken zullen alle gegevens, zelfs de allerkleinste daden vermeld worden. Deze regels van de Heilige Koraan, die ongeveer 1500 jaren geleden bij ons kwamen, waren toen moeilijk te begrijpen, maar nu in deze tijd van Microchip technologie, Internet, Televisie, Mobile- Telefoon, Satellieten kunnen wij duidelijk de Heilige Koraan volgen en begrijpen. Tegenwoordig kan in één kleine Chip informatie van een gehele kantoor, bedrijf of zelfs van een volk opgeslagen worden. Ook moeten wij ons realiseren, dat ook de aarde over alle goede en slechte daden van ons zal getuigen. Daarom leren wij, dat wij onze Namaaz, Zikr-Oellah, Tasbieh, Heilige Koran, Salatoessalam zo veel mogelijk op verschillende plaatsen van de aarde moeten lezen. Deze Koranische tekst is nu eenvoudig te begrijpen als wij weten, dat door de Satellieten en Navigatie computers in de gehele wereld informatie en gegevens met foto's en geluiden in kaart gebracht en geseind kunnen worden naar de aarde.

5* Vele geleerden en ook een Franse Professor hebben na bestudering van de Goddelijke Boeken de conclusie getrokken, dat de Heilige Koraan het enige authentieke Boek is, dat vele wetenschappelijke grondslagen bevat; wetenschappers kunnen als zij vastlopen de Heilige Koraan bestuderen en verder hun werk gemakkelijk voortzetten.

6* In de "Maidane Mehshjer" zullen wij ter verantwoording voor Allah, de Verhevene staan en over onze daden spreken. Hij zal vragen stellen aan een slechte persoon over zijn wangedrag op de wereld. Deze zal te horen krijgen, dat hij naar de Hel moet gaan . Hij zal dan snel rennend zijn weg volgen; deze houding van hem zal opmerkelijk zijn en Allah, de Verhevene zal hem terugroepen en vragen waarom hij zo enthousiast naar de Hel wilt gaan. Deze grote zondaar zal dan zeggen: "Ja Rab, ik heb mijn leven op de aarde verprutst met allerlei onnozele zaken; ik heb vele mensen vernederd, bedrogen en benadeeld; ik heb weinig aandacht gegeven aan uw wetten; ik ben ongehoorzaam geweest en ik ben een

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
☎: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere
☎: 020-6982526

Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahu Alaihi Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momiens gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872



Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN SAHEB

"Qajamat", einde der werelden en "Maidane-Mehsjer", Dag des Oordeels. Deel 3

grote zondaar.

Vandaag wil ik deze laatste opdracht van U niet verprutsen door ongehoorzaam te zijn". *Allah, de Verhevene* zal dan erg trots zijn met deze houding en hij zal dan "Sjafa'at" van onze *Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* krijgen en een kans krijgen om toch het "Djannat"-Paradijs te betreden.

Een *Kafier-atheïst* zal daarna naar voren gebracht worden en hij zal alle slechte daden, die hij gedaan heeft, ontkennen en de goede daden, die hij niet gedaan heeft, zeggen dat hij het wel gedaan heeft. Hij zal voor *Allah, de Verhevene* blijven liegen. Zijn mond zal dan dichtgesnoerd worden en dan zullen zijn andere lichaamsdelen de juiste antwoorden geven. Hij zal dan te horen krijgen dat hij naar de *Hel* moet gaan.

7* *Onze Heilige Moeder Hazrat Aisha Siddiqua Radijallahoe Anha* heeft gezegd, dat onze *Profeet Vrede zij met Hem* verteld heeft over "Hisaabe Yasier". Deze Momiens zullen hun Boek in de rechterhand ontvangen en zij zullen weinig gevraagd worden. Zij zullen de vragen slechts met "ja" of "nee" beantwoorden en snel "Sjafa'at" krijgen en het Paradijs bereiken. De Moesliems, die het Boek in de linkerhand zullen ontvangen, zullen het ontzettend moeilijk krijgen en heel lang gevraagd worden; de vragen zullen uitgebreid gesteld en zelfs de kleinste daden op de "Mizaan"-weegschaal gewogen worden. De *Engelen* zullen alles naar voren halen en getuigen. Uiteindelijk zullen zij na een zeer lange pleidooi toch "Sjafa'at" krijgen.

In een andere overlevering wordt verteld over een Djamaa'at "Ahle Bala". Deze Momiens, die veel tegenslagen hebben meegemaakt en overwonnen, maar steeds de rechte weg van *Allah, de Verhevene* hebben vastgehouden en met veel *Shabr-geduld en volharding* de verplichtingen hebben kunnen uitvoeren; zij hebben tevens allerlei soorten vernederingen, beledigingen, aantijgingen, leugens, valse en onjuiste opmerkingen hebben moeten incasseren. *Allah, de Verhevene* zal dan deze Momiens een geweldige eer en waardering geven en hun voor iedereen in eer verheffen. Zij zullen een schitterend plek in het Paradijs krijgen. Anderen zullen deze houding van *Allah, de Verhevene* zien en jammeren en zij zullen dan zeggen: "was de huid van mijn lichaam liever afgeknipt en ik zou daardoor deze verheven gunsten van mijn Rab krijgen, dat zou voor mij beter zijn". Maar zij zullen niet een tweede kans krijgen om terug te keren naar de wereld, maar slechts kunnen huilen en jammeren.

De Momiens, die Namaaz heel hoog in hun vaandel dragen en deze niet minderwaardig vinden, zullen extra waardering ontvangen. Zoals wij weten is Namaaz een heel grote verplichting met vele zegeningen. Maar de Moesliems, die Namaaz als minder waard beschouwen en heel vaak deze verzaken, zullen op "Maidane Mahsjer" heel veel verantwoording moeten afleggen en onder grote druk komen te staan. Wij moeten realiseren, dat Namaaz een verheven *Geschenk* is van *Allah, de Verhevene* is en redding zal verschaffen in ons graf. Deze zal als een steun werken en ons beschermen tegen de Helle vuur. Dit *Geschenk* van *Allah, de Verhevene* wordt ook wel "Mearadjoen-mominien" genoemd. Op de "Meraadj"-Hemelreis van onze *Profeet Vrede zij met Hem* heeft *Allah, de Verhevene* Namaaz als cadeau aan zijn Dienaren geschonken. Wees dankbaar en verzaakt dit gebed niet. Over dit gebed zullen wij op de "Mahsjer"-dag uitgebreid gevraagd worden. Ook moeten wij realiseren, dat het ontkennen en belachelijk maken van Namaaz "Koefr" is.

Wij Moeslims moeten onze verplichtingen uitvoeren, liefde en respect tonen aan onze Heilige *Profeet Vrede zij met Hem* en ver blijven van zonden. Wij moeten ervoor zorgen, dat andere broeders en zusters door onze handelingen geen pijn lijden en verdriet krijgen. Moesliem broeders en zusters moeten wij niet vernederen, beledigen, vals beschuldigen, uitschelden en afgunstig zijn. Deze zijn grote zonden en onze Heilige *Profeet Vrede zij met Hem* is op de hoogte van alle daden van ons. Wij moeten ervoor zorgen, dat Hij blij is met ons en dan alleen zullen wij "Wasiela en Sjafa'at" kunnen krijgen. Moge *Allah, de Verhevene* ons redden en beschermen tegen de *Helle vuur van Djahannam*.

Amien tsoemma Amien.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526

Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah, de Barmhartige Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien Ai ta-iere lahoetie, Oes Riezq se mawt etjie, Djies Riezq se atie ho, Perwaaz kotahie"

Erkend bij
 Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Namens het Bestuur
 Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2